

ĐƯỜNG CAO BÁ QUÁT

1. Vị trí:

Từ đường Trung Trắc đến đường Ngư Ông.

2. Tiểu sử:

CAO BÁ QUÁT

(1808-1855)

Tự Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, Mẫn Hiên, quê xã Phú Thụ, huyện Gia Lâm (ngoại thành Hà Nội), sống ở Thăng Long. Năm 1831, ông đỗ cử nhân, năm 1841, ông vào làm việc ở Bộ Lễ tại kinh đô Huế. Năm 1847, ông làm việc ở Viện Hàn lâm, chuyên sưu tầm và sắp xếp thơ văn cho vua đọc. Thời gian ở Huế, ông thường giao du với những danh sĩ đương thời như: Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Hàm Ninh, Đinh Nhật Thiện.

Sau đó, ông được cử ra Bắc, làm Giáo thụ Quốc Oai (Sơn Tây), năm 1854 cùng Lê Duy Cự khởi nghĩa Mỹ Lương (nay là Mỹ Đức, Hà Nội) bị đàn áp dã man và hy sinh.

Cao Bá Quát là nhà thơ lớn, người bảy giờ ca ngợi “Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán”. Ông để lại khoảng hơn 1000 bài thơ, ông còn là nhà thư pháp, được người đời tôn ông là “Thánh Quát”.